# kinder Torah.

## See For Yourself

"Are you new in the neighborhood?"
"Not exactly. I have lived here many years."

"I haven't seen you in our Beit Kinesset before."

"Well, I have never been in a shul. I just came today to see what it was like."

"That is so nice! Would you like to come to my house? We are having a big Shabbos meal, and we have plenty of food." "Really? You don't even know me and you invite me into your house?" "It is my pleasure."

The guest comes home with the man. They eat a delicious meal and become involved in a deep discussion about Judaism.

"All of this is hard for me to believe. Miracles, Mount Sinai, G-d running the world."

"I understand. However, you can relax. You don't have to believe anything. All of these things will become crystal clear to you. You will see them with your own eyes."
"Amazing."

03 03 ® 80 80

"See, I place before you today blessing and curse" (Devarim 11:26). Rav Shimshon Refael Hirsch explains why the Torah uses the word "see". What are we seeing? Don't we have to believe? The answer is that seeing is believing. No Jew needs to rely on believing anyone else. He can rely upon what his own eyes have seen. He can investigate for himself and find the truth. Then he will come to the conclusion that Hashem puts his future in his own hands. He gives him free will and free choice. If he chooses the good, he will receive blessing. If not, oy va voy.

#### Kinderlach . .

You can see the truth of the Torah in your own life. Just pay attention. You can see Hashem's Hand guiding everything from the growth of the smallest flower to major world events. You will also see how Hashem has guided your own life. How He has saved you from many unpleasant things. How he has helped you succeed in many areas. How he has blessed you when you merited it, and punished you when you needed it. It's all there in front of you. Just pay attention. See for yourself.

# Hashem's Children

ou are children to Hashem, your G-d – you shall not cut yourselves and you shall not make a bald spot between your eyes when mourning" (Devarim 14:1). Tearing the skin in time of mourning is a barbaric custom practiced by the nations of the world. In the same verse, the To-

rah reminds us that we are Hashem's children, and commands us not to follow this custom. What is the connection between these two ideas?

The Daas Zekanim MiBaalei HaTosfos explains that the custom of tearing the skin was an expression of despair about the future. The child was now alone in the world without a father. However, the Jewish people are different. We are

Hashem's children and He is our Father. He is alive and well, and we have no reason to despair.

The Ohr HaChaim HaKadosh and the Sforno have a differ-

ent angle on this question. People despair in mourning because they think that their loved one is gone. However, we know that this world is only temporary. Hashem sends His children down here for a short time, and then He calls them back. They return to their Father, Who is the source of all life. The life that they are now living in the next world is nicer than all of the pleasures of this world.

#### Kinderlach . . .

We are Hashem's children. He loves us as a Father loves his child. He wants to be close to us, and He wants us to be close to Him. We are now at the beginning of the month of Elul. The letters of the word Elul form the acronym of the verse, "Ani LiDodi ViDodi Li" (I am my Beloved's and my Beloved is mine) [Shiur HaShirim 6:3]. This describes the depth of the relationship that we are capable of having. This month is a golden opportunity. Hashem makes Himself available and comes close to us in Elul. Seize the opportunity. Get close to Him.

## Yiras Hashem

ou shall surely maaser (give a tenth to the Leviim) all of your crop ... so that you will learn to fear Hashem your G-d all the days" (Devarim 14:22-23). This verse brings us practical advice on learning how to fear Hashem. Yiras (fear of) Hashem is one of the six constant mitzvos mentioned in the very beginning (1:1) of the Biyur Halacha's commentary on the Shulchan Aruch.

he source of Yiras Hashem is actually a verse in Parashas Eikev. "You shall observe the commandments of Hashem, your G-d, to go in His ways and fear Him" (Devarim 8:6). Yirah is a powerful tool for Avodas (Service to) Hashem. The Mesillas Yesharim devotes two chapters to it. Yirah strongly motivates a person to stay away from aveyros (sins). How? Each sin carries with it consequences. Just

thinking about Hashem's punishment is enough to make one shudder. The retribution in the next world is even more terrifying. Pain and suffering is a strong motivation to do the right thing.

However, there is a higher level of Yiras Hashem: Yiras HaRommemus (fear of His Awesomeness). Hashem is the Almighty, the All Powerful One, Who created the universe, and sustains it. Everything is un-

der His control, from the gigantic galaxies, to the tiniest subatomic particles. How does this generate fear? Just imagine for a moment, that you had an appointment to see the ruler of a

great and powerful country. You were told that he was a kind person, and would be happy to see you. Still, you would be nervous when you entered the room and stood in the presence of this great man. How much more so should we feel fear and apprehension in the presence of The Creator.

Why is this a constant mitzvah? Because His Presence fills the world. He is everywhere at all times. Therefore, we are always in His company. Acknowledging this reality, and thinking about it in terms of yirah is a mitzvah that can be performed at any time. It requires only thought. There is no limit to the reward for fulfilling these constant mitzvos.

The Pele Yoetz writes that good things accompany Yiras Hashem. One who masters this mitzvah is guarded from every evil thing. He will only want to give *nachas ruach* (spiritual pleasure) to his Creator.

#### Kinderlach . .

לומדת לעד

Fear sounds like a bad thing. It can be bad or good. It is bad to fear silly things, or people who cannot really harm you. It is bad to let fear overwhelm you to the point that you cannot function. However, it is good to fear Hashem. Let fear of His consequences stop you from committing aveyros. Let fear of His Awesome Greatness motivate you to do His Will. How do we acquire Yiras Hashem, Kinderlach? By thinking about Hashem, His Greatness, and His Power. We all have times when our mind is free and tends to wander. Use those times productively to think about Yiras Hashem. The Pele Yoetz relates that a person can never say, "I want to do a mitzvah now, but I do not have one available." A person has a constant mitzvah of Yiras Hashem always at hand. Additionally, there is no limit to the reward for fulfilling these constant mitzvos. "I have set Hashem before me always" (Tehillim 16:8). Fantastic.

Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216.

Parashas Reeh

All rights reserved to the author. # 981 #



# ילדיו של הקב״ה

"בנים אתם לה' אלוקיכם. לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת." (דברים י"ד, א'). שריטה ופציעת הגוף בזמן אבלות הוא מנהג ברברי של אומות העולם. באותו פסוק, התורה מזכירה לנו שאנו בניו של ה', ומצווה אותנו לא לנהוג כך. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק?

פירוש דעת זקנים מבעלי התוספות מבאר שהמנהג של שריטת העור היא ביטוי של ייאוש מהעתיד. הבן בודד כעת בעולם, ללא אביו. אך עם ישראל הוא שונה. אנו בניו של ה', והוא אבינו. הוא חי וקיים, ואין לנו סיבה להתייאש.

האור החיים הקדוש והספורנו רואים את העניין באור אחר. אנשים חדורי ייאוש בזמן אבלות בגלל שהם חושבים שאהובם איננו עוד. אנו יודעים שהעולם הזה הוא זמני בלבד. ה' שולח את בניו הנה לתקופה קצרה, ואז מחזיר אותם אליו. הם חוזרים לאביהם, שהוא מקור החיים. חייהם בעולם הבא יפים יותר מכל מנעמי העולם הזה.

ילדים יקרים . .

אנו בניו של ה'. הוא אוהב אותנו כמו שאבא אוהב את ילדיו. הוא רוצה להיות קרוב אלינו, והוא רוצה שאנו נהיה קרובים אליו. אנו עומדים כעת בתחילת חודש אלול. "אלול" הוא ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי" (שיר השירים ו', ג'). פסוק זה מתאר את עומק הקשר שיכול להיות לנו עם ה'. החודש הזה הוא הזדמנות-פז. ה' מעמיד את עצמו לרשותנו בחודש זה, ומתקרב אלינו. נצלו את ההזדמנות - התקרבו אליו!

### יראת ה'

"עשר תעשר את כל תבואת זרעך... למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" (דברים י"ד, כ"ב-כ"ג). פסוק זה מעניק לנו עצה מעשית כיצד ללמוד לירא את ה'. יראת ה' היא אחת משש המצוות התמידיות הנזכרות בביאור הלכה (א', א').

המקור ליראת ה' הוא בעצם פסוק בפרשת עקב
"ושמרת את מצוות ה' אלוקיך ללכת בדרכיו
וליראה אותו" (דברים ח', ו'). יראה היא כלי רב
עצמה בעבודת ה'. המסילת ישרים מקדיש שני
פרקים לנושא של יראת ה'. היראה גורמת לאדם
להמנע מעבירות. כיצד? כל עבירה שאדם עושה יש
לה תוצאות. ועצם המחשבה על העונש המגיע לנו
על העבירה די בה כדי להעביר צמרמורת בגופנו.

העונש בעולם הבא הוא מפחיד עוד יותר. הרצון להמנע מייסורים ומכאב הוא כה חזק, שהוא יכול להניע אותנו לעשות את הדבר הנכון, ולא את ההיפך.

אך יש דרגה גבוהה יותר של יראת ה': יראת הרוממות. ה' הוא האלוקים הכל יכול. הוא ברא את העולם ומקיים אותו. הכל נמצא תחת שליטתו: מהגלאקסיות העצומות ועד לחלקיקים הקטנים ביותר של האטומים. כיצד זה מביא ליראה? כל אחד יכול לתאר לעצמו מה היה קורה לו נקבעה לו פגישה עם שליט של מדינה גדולה וחזקה. אמנם אומרים לו שאותו שליט הוא אדם טוב ומיטיב, ושהוא ישמח לראות אותו. אך הוא עדיין נרגש כשייכנס לחדר ויעמוד במחיצתו של אדם גדול זה. על אחת כמה וכמה שנחוש יראה ופחד בנוכחותו של בורא העולם.

ומדוע זו מצווה תמידית? כי כבודו של ה' מלא עולם. הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן. ולפיכך, אנחנו נמצאים תמיד במחיצתו. הכרה במציאות זו, וחשיבה במושגים של יראה, היא מצווה שאפשר לקיימה בכל עת. כל מה שצריך לעשות הוא לחשוב. אין

גבול לשכר על קיום מצוות תמידיות אלה.

ה"פלא יועץ" כותב על יראת ה' ש"רעותיה מובאות אחריה," כלומר שהיא גוררת אחריה דברים טובים "שעל ידה יישמר מכל דבר רע... ויעשה טוב לעשות נחת רוח ליוצרו."

ילדים יקרים . . .

יראה ופחד נשמעים כמו דברים שליליים, רעים. אך הם יכולים להיות גם טובים. אין זה דבר טוב לפחד פחד טפשי מדברים קטנים, ומאנשים שאינם יכולים באמת להרע לכם. אין זה טוב לתת לפחד לשתק אתכם עד שאינם יכולים לעשות דבר. אך טוב מאוד לירא מפני ה'. תנו לפחד מפני התוצאות של מעשים רעים לעצור אתכם מלעשותם. הרשו ליראת ה', ילדים יקרים? ע"י מחשבות על ה', על גדולתו, על כוחו. לכולנו יש זמנים שבהם אנו חופשיים לחשוב ככל העולה על רוחנו. השתמשו בזמנים כאלה בכלל "שלא יוכל האדם לומר בשום רגע שהיה רוצה לקיים מצווה, אבל אין בידו" (כלומר, אין לו שום מצווה לקיים כרגע): לכל אדם יש המצווה התמידית של יראת ה', בכל עת ובכל זמן. ובנוסף לכך, אין גבול לשכר על קיום מצוות תמידיות אלה. "שיוויתי ה' לנגדי

# רק לפקוח עיניים ולהביט

"אתה חדש בשכונה?"

"לא בדיוק. אני בעצם גר כאן כבר שנים רבות." "אבל אף פעם לא ראיתי אותך בבית הכנסת שלנו."

"אבל אף פעם לא ראיתי אותך בבית הכנסת שלנו." "האמת היא שלא הייתי אף פעם בבית כנסת. באתי היום רק כדי

לראות מה עושים פה." "איזה יופי! אולי אתה רוצה לבוא לביתי לסעודת ליל שבת? אל

אור ופין אוכי אומר ווצרו לבוא לביתי לסעורת ליל שבתי תדאר, יש אוכל די והותר."

"באמת? אתה לא מכיר אותי, וכבר אתה מזמין אותי לביתך?" "העונג כולו שלי."

האורח הולך עם האיש לביתו. הם אוכלים סעודה דשנה, ומתדיינים בענייני יהדות.

"קשה לי להאמין בכל זה: ניסים, הר סיני, ה' מנהיג את העולם."

"אני מבין. אך אתה יכול להרגע. אינך צריך להאמין בשום דבר. כל הדברים האלה יהיו ברורים כשמש בשום דבר. עוד תראה אותם בעיניך." בצהריים. עוד תראה אותם בעיניך." "מדהים."

യെ 🛞 ജ

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (דברים י"א, כ"ו). הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל מסביר מדוע התורה משתמשת במילה "ראה." מה אנחנו רואים? האם אין אנו צריכים להאמין בלי לראות? התשובה היא שלראות זה להאמין. אין צורך להסתמך על אמונה בדברים ששומעים מאדם אחר - כל יהודי ויהודי יכול להסתמך על מה שעיניו רואות. הוא יכול לבדוק בעצמו ולמצוא את האמת. ואז הוא יגיע למסקנה שעתידו של כל אדם מונח בידיו שלו. ה' נותן לכל אדם בחירה חופשית. אם הוא בוחר בטוב, הוא זוכה בברכות. ואם לא - שלא נדע...

ילדים יקרים . . .

אתם יכולים לראות את האמת של התורה בחייכם שלכם - צריך רק לפקוח עיניים ולשים לב. אפשר לראות את ידו של ה' בכל דבר: מההתפתחות של הפרח הקטן ביותר, ועד לאירועים כלל-עולמיים. אפשר לראות גם כיצד ה' מנחה את החיים שלכם: כיצד הוא הציל אתכם מצרות רבות; כיצד הוא עזר לכם להצליח בתחומים רבים; כיצד הוא ברך אתכם כשהייתם ראויים לכך, והעניש אתכם כשהייתם זקוקים לעונש. הכל נמצא לנגד עיניכם - צריך רק לפקוח עיניים ולשים לב. תראו בעצמכם.